

### **Opwekking 797 – Breng ons samen**

U roept ons samen als kerk van de Heer,  
verbonden met U en elkaar.

Wij brengen U lof, geven U alle eer:  
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.

Jezus is gastheer en nodigt ons uit:  
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest  
die alles gelooft en verdraagt.  
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:  
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.  
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:  
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Refrein:

Breng ons samen, één in uw naam.  
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest;  
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed,  
als deel van uw kerk wereldwijd.  
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;  
gebruiken met vreugde de maaltijd.  
Wij breken het brood en verstaan het geheim,  
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Refrein:

Breng ons samen, één in uw naam.  
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest;  
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

(2x)

Wij belijden één geloof en één Heer;  
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.  
Heer, geef vrede die ons samenbindt.  
Vader, maak ons één!

Refrein 2x:

Breng ons samen, één in uw naam.  
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest;  
verbonden in liefde...

**Welkom/mededelingen/gebed**

**Collecte**

(tijdens het volgende lied)

### Opwekking 824 – Morgen dans je weer

Prijs Hem, in je dag vol zorgen,  
in je angst voor morgen: zing.  
Zing dan je lied en  
prijs Hem, als de storm tekeergaat,  
als je nergens licht meer ziet.  
Want God vergeet jou niet.

Refrein 2x:  
Hij heelt je hart.  
Je huilt niet meer.  
Hij maakt je heel  
en morgen dans je weer.

Prijs Hem, laat de hele wereld weten  
dat God ons niet is vergeten.  
Wij zingen samen:  
Prijs Hem, want zijn liefde redt ons.  
Prijs Hem, want zijn Woord bevrijdt ons.  
Prijs Hem.  
Wij zingen samen :

Prijs Hem. Onze God is machtig.  
Prijs Hem. Wat Hij maakt, is prachtig.  
Prijs Hem. Hij houdt alles overeind.  
Zijn liefde kent geen eind.  
Zijn liefde kent geen eind.

Refrein:  
Hij heelt je hart.  
Je huilt niet meer.  
Hij maakt je heel  
en morgen dans je weer.  
Er komt geen einde aan zijn koninkrijk:  
want Hij komt terug en Hij zal Koning zijn.

En Hij zal Koning zijn, en Hij zal Koning zijn,  
en Hij zal Koning zijn, en Hij zal Koning zijn.

Lalalalalalalala, lalalalalalalala

Wij zingen samen :

Prijs Hem. Onze God is machtig.  
Prijs Hem. Wat Hij maakt, is prachtig.  
Prijs Hem. Hij houdt alles overeind.  
Zijn liefde kent geen eind.  
Zijn liefde kent geen eind.

### Opwekking 587 – U geeft een nieuw lied

Ik was verloren, maar U redde mij.  
U trok mij uit de put, verhoogde mij.  
Zoveel liefde, toen ik was afgedwaald, zocht U naar mij.  
Heer, U weet alles wat ik heb gedaan,  
maar door Uw bloed mag ik nu voor U staan.  
Zoveel liefde, dat ik een kind van U mag zijn.

Refrein:

U geeft een nieuw lied in mijn mond,  
ik roep het uit met heel mijn hart,  
een lied van dank voor mijn grote God, halleluja!  
Nu sta ik vast op deze rots,  
nu ben ik veilig in de hand van God.  
Alles werd nieuw toen Jezus kwam, halleluja,  
Uw liefde redde mij!

Nu mag ik leven in uw koninkrijk,  
want Jezus' offer maakte plaats voor mij.  
Zoveel vrede, omdat U van mij hield, stierf U voor mij.  
En nu wij weten hoe geliefd wij zijn,  
zijn wij gekomen om bij U te zijn.  
Zoveel vreugde, te weten dat U van ons houdt.

Refrein:

U geeft een nieuw lied in mijn mond,  
ik roep het uit met heel mijn hart,  
een lied van dank voor mijn grote God, halleluja!  
Nu sta ik vast op deze rots,  
nu ben ik veilig in de hand van God.  
Alles werd nieuw toen Jezus kwam, halleluja,  
Uw liefde redde mij!

Zoveel wonderen heeft U gedaan,  
zoveel plannen liggen voor ons klaar.  
Uw genade is zo groot voor ons,  
dat wat geen mens verdient,  
dat wat geen mens bedenkt,  
is wat Uw liefde schenkt.

Refrein:

U geeft een nieuw lied in mijn mond,  
ik roep het uit met heel mijn hart,  
een lied van dank voor mijn grote God, halleluja!  
Nu sta ik vast op deze rots,  
nu ben ik veilig in de hand van God.  
Alles werd nieuw toen Jezus kwam, halleluja,  
Uw liefde redde mij! (6x)

### **Opwekking 815 – Vul dit huis met Uw glorie**

Vul dit huis met uw glorie.  
Vul dit huis met uw glorie.  
Vul dit huis met uw aanwezigheid.  
Want alles is door U en alles is tot U,  
openbaar aan ons uw heerlijkheid.

Vul dit huis met uw glorie.  
Vul dit huis met uw glorie.  
Vul dit huis met uw aanwezigheid.  
Want alles is door U en alles is tot U,  
openbaar aan ons uw heerlijkheid.

#### Refrein:

Heilig, heilig, heilig is de Heer.  
Jezus is Koning, breng hulde, geef Hem eer.

Vul dit huis met uw glorie.  
Vul dit huis met uw glorie.  
Vul dit huis met uw aanwezigheid.  
Want alles is door U en alles is tot U,  
openbaar aan ons uw heerlijkheid.

#### Refrein 2x:

Heilig, heilig, heilig is de Heer.  
Jezus is Koning, breng hulde, geef Hem eer.

Vul dit huis met uw glorie.  
Vul dit huis met uw glorie.  
Vul dit huis met uw aanwezigheid.  
Want alles is door U en alles is tot U,  
openbaar aan ons uw heerlijkheid.

Vul dit huis met uw glorie.  
Vul dit huis met uw glorie.  
Vul dit huis met uw aanwezigheid.  
Want alles is door U en alles is tot U,  
openbaar aan ons uw heerlijkheid.

Vul dit hart met uw glorie.  
Vul dit hart met uw glorie.  
Vul dit hart met uw aanwezigheid.  
Want alles is door U en alles is tot U,  
openbaar aan ons uw heerlijkheid.

#### **Preek**

#### **Dankgebed**

**Opwekking 825 - Reckless love**

(\* vertaling + verhaal op pagina 7 en 8)

Before I spoke a word, You were singing over me  
You have been so, so good to me  
Before I took a breath, You breathed Your life in me  
You have been so, so kind to me

Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God  
Oh, it chases me down, fights 'til I'm found, leaves the ninety-nine  
I couldn't earn it, and I don't deserve it, still, You give Yourself away  
Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God, yeah

When I was Your foe, still Your love fought for me  
You have been so, so good to me  
When I felt no worth, You paid it all for me  
You have been so, so kind to me

And oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God  
Oh, it chases me down, fights 'til I'm found, leaves the ninety-nine  
And I couldn't earn it, and I don't deserve it, still, You give Yourself away  
Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God, yeah

(4x)

There's no shadow You won't light up  
Mountain You won't climb up, coming after me  
There's no wall You won't kick down  
Lie You won't tear down, coming after me

Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God  
Oh, it chases me down, fights 'til I'm found, leaves the ninety-nine  
And I couldn't earn it, I don't deserve it, still, You give Yourself away  
Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God, yeah

**Zegen**

**Opwekking 796 – De Leeuw en het Lam**

De wereld zal het zien  
als Hij straks op de wolken komt,  
en elke ketting breekt  
en elk gebroken hart viert feest:  
wie kan onze God ooit stoppen?

Want God is de Leeuw, de koning van Juda,  
Hij brult, Hij is machtig, Hij wint onze veldslag,  
en elke knie zal voor Hem buigen.  
En Jezus het Lam, het offer dat kwam  
voor de zonde op aarde, zijn bloed maakt ons vrij,  
en elke knie zal buigen voor de Leeuw en voor het Lam,  
elke knie zal voor Hem buigen.

Open elke deur,  
maak ruimte voor de hoogste Heer.  
Hij is het, die ons redt;  
en laat wie nu nog vast zit vrij,  
wie kan onze God ooit stoppen?

Want God is de Leeuw, de koning van Juda,  
Hij brult, Hij is machtig, Hij wint onze veldslag,  
en elke knie zal voor Hem buigen.  
En Jezus het Lam, het offer dat kwam  
voor de zonde op aarde, zijn bloed maakt ons vrij,  
en elke knie zal buigen voor de Leeuw en voor het Lam,  
elke knie zal voor Hem buigen.

Wie kan onze God ooit stoppen? (7x)  
God komt als Hij wil.

Want God is de Leeuw, de koning van Juda,  
Hij brult, Hij is machtig, Hij wint onze veldslag,  
en elke knie zal voor Hem buigen.  
En Jezus het Lam, het offer dat kwam  
voor de zonde op aarde, zijn bloed maakt ons vrij,  
en elke knie zal buigen voor de Leeuw en voor het Lam,  
elke knie zal voor Hem buigen.

**\*Vertaling van Opwekking 825 - Reckless Love**

Nog voordat ik spreken kon, zong U al over mij  
U bent zo goed geweest voor mij  
Nog voordat ik ademen kon, blies U Uw leven in mij  
U bent zo welwillend geweest voor mij

Oh, de overweldigende, nooit eindigende, roekeloze liefde van God  
Oh, het achtervolgt me, vecht totdat het me vindt, laat de negenennegentig achter!  
Ik kan het niet verdienen, ik verdien het ook niet, toch geeft U zichzelf weg  
Oh, de overweldigende, nooit eindigende, roekeloze liefde van God

Terwijl ik Uw vijand was, vocht Uw liefde voor mij  
U bent zo goed geweest voor mij  
Toen ik geen waarde voelde, betaalde U het allemaal voor mij  
U bent zo welwillend geweest voor mij

Oh, de overweldigende, nooit eindigende, roekeloze liefde van God  
Oh, het achtervolgt me, vecht totdat het me vindt, laat de negenennegentig achter!  
Ik kan het niet verdienen, ik verdien het ook niet, toch geeft U zichzelf weg  
Oh, de overweldigende, nooit eindigende, roekeloze liefde van God

(4x)

Er is geen schaduw die U niet zult oplichten,  
of berg die U niet zult opklimmen, als U achter mij aanzit.  
Er is geen muur die U niet omver zult werpen,  
of leugen die U niet zult ontkrachten, als U achter mij aanzit.

Oh, de overweldigende, nooit eindigende, roekeloze liefde van God  
Oh, het achtervolgt me, vecht totdat het me vindt, laat de negenennegentig achter!  
Ik kan het niet verdienen, ik verdien het ook niet, toch geeft U zichzelf weg  
Oh, de overweldigende, nooit eindigende, roekeloze liefde van God

## Reckless Love (het verhaal)

Lees Lucas 15:

Er staat dat de tollenaars en zondaars zich allemaal rond Jezus verzamelen om te horen wat hij te zeggen heeft. De Farizeeën en Schriftgeleerden zeuren daarover: deze man verwelkomt de zondaars en eet met hen. De religieuze mensen zijn boos. Dat is het podium. En Jezus begint te praten en verteld de mensen de volgende gelijkenis:

Hij zegt: “Stel dat één van jullie honderd schapen heeft, maar raakt er één kwijt. Laat je dan niet de negenennegentig achter in het open veld en ga je niet dat ene schaap zoeken totdat je het vindt? En als je het gevonden heeft draagt je het blij op je schouders naar huis. Thuis roep je de buren en je vrienden. En je zegt: ‘Laten we feestvieren! Want ik heb het schaap gevonden dat ik kwijt was.’ En ik zeg jullie dat op dezelfde manier er meer vreugde in de hemel is over één slecht mens die zijn leven verandert dan over negenennegentig goede mensen die hun leven niet veranderen.”

Het verhaal, de gedachte achter het lied is als volgt:

Als het lied zegt dat Gods liefde roekeloos is, wordt daar uiteraard niet mee bedoeld dat God in zichzelf roekeloos is. God is niet gestoord of gek. Wat bedoeld wordt is, dat de manier waarop God liefheeft, in veel opzichten roekeloos is.

God is volkomen onbezorgd over de consequenties die Zijn acties hebben met betrekking tot Zijn eigen veiligheid, komfoor en welzijn. Zijn liefde is niet sluw of berekenend. Het is geen truc ofzo. De waarheid is dat, als je alles in overweging neemt, Zijn liefde raar is en misschien wel, als ik het zo mag zeggen: ronduit belachelijk.

Zijn liefde heeft de hemel bankroet gemaakt voor jou en voor mij.

Zijn liefde zet zichzelf niet op de eerste plek: het is niet egoïstisch en dient niet zichzelf.

Hij vraagt zich niet af wat Hij er mee wint of verliest door zichzelf in het spervuur te plaatsen.

Hij staat daar gewoon, met een kleine kans dat iemand naar Hem omziet met diezelfde liefdevolle blik in zijn ogen.

Zijn liefde laat de negenennegentig achter om de ene te vinden. Voor vele volwassenen is dat een idioot concept. Want, wát als je daardoor de negenennegentig verliest en er dus maar één meer hebt? Wat als?

Maar het vinden van dat ene verloren schaap is voor God uiterst belangrijk en zal dat altijd zijn.

Zijn liefde is niet voorzichtig. Om je eigen Zoon te zenden om een ijzingwekkende dood te sterven aan een kruis! Er is geen plan B in de liefde van God.

Hij geeft Zijn hart zo compleet, dat als die liefde geweigerd wordt, Zijn hart zó gebroken wordt dat het niet meer te fixen is. Toch geeft Hij zichzelf opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw! Steeds maar weer.

Bedenk wel dat onze zonden Zijn hart echt wel pijn doen. En 70 maal 7 maal zijn een hele hoop keren dat je hart breekt. En toch opent Hij Zijn hart en laat ons toe om weer binnen te komen. Elke keer weer.

Zijn liefde zag jou terwijl je Hem haatte en alle logica zei dat Hij je gaat afwijzen. Maar Hij zegt dat het Hem niet uitmaakt wat het Hem kost en stelt Zijn leven in de waagschaal zolang Hij onze harten wint. Hij is een Vader die nooit opgeeft!

**Reckless Love!!**