



Troost, troost mijn volk, zegt jullie God.  
Spreek Jeruzalem moed in. (Jesaja 40: 1,2a)



# Esther en Albert Knoester in Israël

Land van verleden, heden en toekomst

## NIEUWSBRIEF, december 2017

### Lieve vrienden, broeders en zusters in de Messias,

Vanuit de Negev-woestijn willen we u hartelijk groeten. Graag praten we u wat bij over de ontwikkelingen na de sluiting van het inloophuis afgelopen mei.

Het was goed om tijdens een (ons aangeboden) vakantie in Oostenrijk wat afstand te nemen. Na ons (werk)verlof in Nederland zijn we begin september met nieuwe moed en verwachting teruggegaan. Er is iets goeds in tijden als deze.... We mochten in alles, en door alles heen de vrede van onze God ervaren. Bijbelteksten die we zo goed kennen gingen voor ons leven. We leerden, om onze "vijanden" lief te hebben en hen te zegenen die ons vervloeken. Nog meer beseffen we hoe we in ons werk afhankelijk zijn van de Here Jezus en van het werk van de Heilige Geest in de harten van mensen. Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden!

### Kring

Onder druk van "dreiging" van de kant van (een deel van) de orthodoxe Joden was het aantal bezoekers aan onze wekelijkse Bijbelkring sterk afgenomen. Maar langzamerhand nam echter het aantal weer toe. De mensen die komen die kiezen er nu bewust voor, om met ons gezien te worden en naar ons huis te komen.

Ondanks dat men weet dat ons huis een "target" is. Alle gebeurtenissen hebben in de groep ook een verdieping van het geloof gegeven. Helaas besloot een jonge Joodse broeder samen met zijn gezin Israël te verlaten en zich in een ander land te vestigen. Hij ziet voor zichzelf, zijn vrouw en kinderen in Israël geen toekomst! Voor ons is dat een teleurstelling. Maar we hopen dat hij in het land waar hij heen gaat een getuige zal mogen zijn van Zijn Messias. Om zo een licht te zijn voor de heidenvolken. (Jes.42:6).



### Shalom

Velen van u hebben gevraagd hoe het met Shalom en zijn gezin gaat. Zij gingen als gezin door een hele moeilijke tijd. Een Jood die gelooft in Jezus als de Messias, roept nog steeds onder sommige orthodoxe mensen in de maatschappij fel verzet op. Als gezin zijn ze op dit moment in wat rustiger vaarwater gekomen. Zelf is hij vaak van huis vanwege zijn werk aan de Dode Zee. Wilt u blijven bidden voor hem en zijn gezin?



### Woonadres in Israël

Mesada 10  
Dimona

### Telefoon

0097286550587

Email: [aknoester@cama.nl](mailto:aknoester@cama.nl)

<http://albertandesther.blogspot.com/>

### ThuisFrontCommissie

Secr.: fam H.P. Vogel  
Vlasstraat 4  
4311 CR Bruinisse  
Tel: 0111-482786  
E-mail: [hvogel@zeelandnet.nl](mailto:hvogel@zeelandnet.nl)

**Giften rek: IBAN**  
NL76ABNA0484674048

**BIC = ABNANL2A**

**t.n.v. CAMA-zending te Driebergen,**  
**o.v.v. Gemeentewerk Israël.**



## Tegenstand en open deur

De sluiting van het inloophuis gaf opening tot gesprek. Samen met de tegenstand komt ook de zegen. Alle dingen werken inderdaad mee ten goede. Paulus schreef: *”want de deur staat hier wijd open voor mijn werk, hoewel er ook tegenstanders zijn”* (1 Korintiërs 16:9).

Een eigenaresse van een winkelpand bij ons in de buurt sprak Esther al diverse malen aan. Zij zei te geloven in het “lot”. En vertelde dat haar zoon atheïst is, maar wel “geïnteresseerd” in geloven. Spontaan gaf ze Esther haar adres en telefoonnummer en vroeg of we eens langs wilden komen. Vlak voordat we naar Nederland gingen hebben we hen een bezoek gebracht. Een bijzondere ontmoeting. Maar over dat bezoek willen we u een volgende keer meer vertellen.

Zo mogen wij zaaien en vertrouwen dat God de wasdom geeft. We hebben een verlangen en willen niets anders dan ze vertellen van de Hoop die in ons is! Met de bewogenheid van Christus, de rijkdom van Gods liefde en genade door geven aan de mensen om ons heen. Daarbij biddend om de Heilige Geest. Bidt u met ons mee opdat ze zicht op hun Messias zullen krijgen?

## In Nederland

In de maand november waren we een aantal weken in Nederland. Er was op 11 nov. een sponsordineravond georganiseerd door en voor de ‘vrienden van Dimona’. Wij waren speciaal uitgenodigd om daar life aanwezig te zijn. Op de avond werd het geweldige bedrag van meer dan 30.000 euro opgehaald voor het inloophuis in Dimona.

Héél véél dank hoor aan de vrienden van Dimona. Speciaal een woord van dank aan Jenneke en Lenard die deze avond georganiseerd hadden.

We konden wat langer blijven om de 85e verjaardag van moeder Knoester mee te vieren op 25 november. We waren een weekend bij elkaar als familie om dit te vieren! Dat was voor ons heel bijzonder om mee te maken omdat dat al zo lang geleden was. We verbleven bij de broer van Esther in Vlaardingen en dat gaf ons ook de gelegenheid om moeder van den Berg veel te bezoeken die vlakbij in een verzorgingsflat woont. We hebben het als een enorme zegen ervaren deze tijd in ons geboorteland.

## Inloophuis

U weet, dat als gevolg van felle tegenstand we hadden besloten om het inloophuis (voorlopig) dicht te houden. Die tegenstand had o.a. te maken met de ontorechte link die er door sommigen was gelegd tussen het inloophuis en de Jehova’s getuigen. Juist rond de opening van het inloophuis hadden zij een flyeractie georganiseerd, en gingen zij van “deur tot deur”.

In de hele situatie is nu een verandering gekomen ten goede. In dit verband willen we graag de naam van Lenard Prins noemen. Hij kwam regelmatig uit Nederland over, om gesprekken te voeren met invloedrijke rabbijnen, ambtenaren van de gemeente en met de burgemeester.



Uit de gesprekken bleek, dat de opening van het inloophuis erg gevoelig ligt bij een klein deel van de Orthodoxe joden in Dimona. Ook bleek weer eens hoeveel onwetendheid er is over het christendom. Lenard kon ook veel foute aannames die er zijn m.b.t christenen wegnemen.



We zijn verheugd het volgende aan u te kunnen melden: Afgesproken is om het inloophuis weer geleidelijk open te stellen en te starten met een aantal ochtenden en/of middagen in de week.

De afgelopen maanden waren spannende maanden. Maanden ook van onzekerheid. U zult begrijpen dat we zeer dankbaar zijn met dit "resultaat". Dank aan iedereen die met ons heeft meegeleefd-en gebeden, dank aan Lenard voor zijn ongekende inzet.

De woorden van die oude berijmde Psalm 56 resoneren in ons hart: *"Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden, tot U, o God, mijn lofzang op te zenden"*.

Hij is onze lofzang waard!



## Meeleven

We willen u allen enorm bedanken voor de vele blijken van meeleven die we speciaal mochten ervaren in de periode van tegenstand en demonstraties.

De kaarten, telefoontjes en e-mails en WhatsApps waarin jullie aangaven voor ons te bidden. Maar ook de geldelijke hulp die is aangeboden i.v.m. de schade die werd aangebracht aan ons huis. Zoveel meeleven vanuit het Lichaam van de Here Jezus - wereldwijd - was hartverwarmend! Het heeft ons tegelijkertijd weer doen beseffen dat we er niet alleen voor staan! Het was voor ons onmogelijk om u allen persoonlijk terug te antwoorden en te bedanken.

Ook u als trouwe gevers willen we hartelijk bedanken voor uw financiële ondersteuning voor ons persoonlijk onderhoud in het afgelopen jaar. Daardoor bent u een onmisbare partner in het werk dat we hier mogen doen ook namens u!

De profeet Jesaja zegt: *"Ik zal mijn Geest op uw nageslacht gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen"*. Bidt u mee voor de vervulling van deze woorden?

God is goed en wij willen Hem blijven volgen in datgene wat Hij hier in Dimona voor ons heeft.

Het Woord van God en met name de beloften geven ons kracht, moed en houvast voor de toekomst, maar zeker ook voor de toekomst van Israël. Daar staat Jezus de Messias garant voor. We hopen dat u wilt blijven bidden en danken voor alles wat we in deze nieuwsbrief geschreven hebben. Bidt zonder ophouden en dankt God in alles!

Vanuit het land der belofte wensen we u voor het nieuwe jaar de zegen en vrede van God toe!

uw Albert en Esther