

# Richard & Irene Ina & Gerard & Willemijn van Opstal



Hallo allemaal,

## Dank!!

Het is nu bijna vier jaar geleden dat we naar Ierland zijn vertrokken. En wat gaat die tijd snel! Er zijn veel hoogtepunten, maar ook diepte punten geweest. We hebben gemerkt dat God het is die voor ons zorgt. We hebben veel gehad aan de steun die we vanuit Nederland ervaren hebben, we hebben ons hier nooit eenzaam gevoeld. We willen u/ jou dan ook hartelijk bedanken voor de steun die we hebben gehad in financiële vorm, door gebed of een kaartje! Alle kosten die het met zich meebrengt om hier te kunnen wonen en werken als zendeling zijn gedekt. Dit is een hele rijke zegen waar we God en u/ jou heel dankbaar voor zijn. Maar hoe gaat het nu verder in januari?

## Effectief?

Zijn we in de afgelopen jaren effectief geweest? Hebben we echt kunnen bijdragen aan de verkondiging van het evangelie? Hebben we een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de vele sociale zorgen die er zijn in Ierland? Wij denken van wel en we hopen dat we dat door de nieuwsbrieven aan u/jou hebben laten weten. Door de bijdrage aan de ontwikkeling van het landgoed Lacken House hebben we het verblijf van nationale en internationale teams verbeterd, waardoor de teams beter instaat zijn zich te richten op training en evangelisatie. Ook kunnen de teams die naar de scholen gaan voor lessen over eigenwaarde/ pestgedrag/ seksuele voorlichting en de poppenshow beter voorbereid en ondersteund worden. Maar niet alleen in de ondersteunende rol hebben we kunnen bijdragen, zeker ook door zelf mee te gaan naar de verschillende projecten konden we actief laten zien en vertellen wat het betekend om Christen te zijn.

## Ons dorp

Ook in het dorp waar we wonen krijgen we steeds meer contacten en kunnen we vertellen over de Hoop die in ons leeft en mogen we het uitleven. In de kerk die we bezoeken heeft Richard al een paar keer de dienst mogen leiden en is er de mogelijkheid om het evangelie te verkondigen.

We zijn dankbaar voor de manier waarop God ons hier in Ierland heeft gebruikt en waarin we Zijn Licht konden laten schijnen. Maar zijn we nu klaar met onze taak hier in Ierland?

## Verlengen

Nee, wij geloven dat God van ons vraagt om ons verblijf in Ierland te verlengen. Zowel OM Ierland als ook de lokale kerk hebben gevraagd of we langer willen blijven. Wij zijn dan ook bereid om naar Gods stem te luisteren en hier in Ierland langer te blijven. Over twee jaar zouden we dan weer, net als afgelopen tijd, willen evalueren en luisteren waar God ons dan wil gebruiken.

Emailadres: [omireneenrichard@gmail.com](mailto:omireneenrichard@gmail.com)  
website: [omrichardenirene.nl](http://omrichardenirene.nl)  
Voor een donatie: <http://nl.om.org/geven.html>

November 2017

## Uw ondersteuning

Maar hier langer blijven kan niet zonder uw support. Dit komt omdat OM- Ierland een vrijwilligersorganisatie is en niet over eigen geld beschikt. Alles wat zij doen wordt gefinancierd uit giften. Dat is ook de reden waarom elke medewerker, en dus wij ook, de eigen financiën moeten regelen. Dit is voor ons de lastigste vraag die wij moeten stellen, want het gaat niet om ons maar om steun als een bijdrage aan Gods werk in Ierland. Onze totale maandelijkse kosten zijn 3700 euro. Dit komt doordat met de groeiende economie ook een aantal kosten omhoog gaat, denk aan huur, elektriciteit en brandstof. Met dit bedrag kunnen alle kosten die het meebrengt om hier te werken en te wonen worden bekostigd.

## Daarom onze vraag: mogen wij op uw steun (blijven) rekenen voor een nieuwe periode van twee jaar?

### Hoe werkt dit praktisch

Hebt u een automatische machtiging verstrekt?

Wanneer u een automatische machtiging hebt afgegeven dan zijn er drie mogelijkheden:

- U doet niets. In dit geval loopt de machtiging automatisch door.
- U wijzigt het bedrag/ frequentie van de machtiging.
- U beëindigt de machtiging.

Wij ontvangen graag een berichtje van uw keuze via ons emailadres: [omireneenrichard@gmail.com](mailto:omireneenrichard@gmail.com) zodat wij rekening kunnen houden met uw (gewijzigde) support.

In beide laatste gevallen dient u zelf bij OM uw keuze aan te geven (tel 0527-61560 of mail: [info.nl@om.org](mailto:info.nl@om.org) .

U hebt (nog) geen automatische machtiging verstrekt en wilt wel (weer) ondersteunen?

Wanneer u nog geen machtiging hebt afgegeven dan kunt u:

- Een machtiging verstrekken voor ondersteuning op de website: [www.omrichardenirene.nl](http://www.omrichardenirene.nl) en volg dan de aanwijzingen.

U wilt niet machtigen maar wel ondersteunen?

Wanneer u wel een financiële bijdrage wilt geven maar geen machtiging, dan kunt u zelf een bijdrage storten op NL13 RABO 0114232938 t.n.v. OM te Emmeloord o.v.v. familie van Opstal.

Ook in deze beide gevallen willen we u vragen om een email te sturen naar [omireneenrichard@gmail.com](mailto:omireneenrichard@gmail.com) met daarin vermeld op welke wijze en met welk bedrag u ons ondersteunt. Zo kunnen wij zien of we de begroting voor de komende twee jaar rond krijgen.

Bij ondersteuning is een maandelijkse gift het mooiste, zodat wij continuïteit hebben in onze maandelijkse inkomsten.

Hebt u nog vragen of opmerkingen, dan vernemen wij dit graag via [omireneenrichard@gmail.com](mailto:omireneenrichard@gmail.com) of via een van onze Thuis Front Teamleden (Anita Kruijer, Andries Nijenhuis, Marten van Dijken, Peter Uringa en Wietske Nienhuis).

Wij danken u hartelijk voor het (her)overwegen van uw support aan ons en wensen u Gods rijke zegen toe!

**Richard, Irene, Ina, Gerard en Willemijn van Opstal**



Emailadres: [omireneenrichard@gmail.com](mailto:omireneenrichard@gmail.com)  
website: [omrichardenirene.nl](http://omrichardenirene.nl)  
Voor een donatie: <http://nl.om.org/geven.html>

November 2017