

Richard & Irene Ina & Gerard & Willemijn van Opstal



Lieve familie en vrienden,

Na een zomer in Nederland zijn we inmiddels weer druk bezig in Ierland.

We hebben een fijne en bemoedigende tijd gehad in Nederland. Veel mensen gezien en gesproken en ook mensen niet gesproken die we graag hadden willen spreken, maar de tijd vliegt. Het was bijzonder om te zien hoe God heeft voorzien in onderdak en vervoer.

De kinderen hebben genoten van de vrijheid van fietsen naar vrienden en de winkel. Iets wat ze in Ierland niet kunnen doen vanwege de afstand en de gevaren op de weg. Voor de kinderen is het ook proeven aan de Nederlandse cultuur. Als ouders zijn we ons er, zeker na de periode in Nederland, weer van bewust dat we extra aandacht moeten geven aan onze eigen cultuur. Wat voor ons gewoon is als we in Nederland zijn, is voor hen niet altijd zo vanzelfsprekend. Eind juli was het voor ons, Richard & Irene & Gerard & Willemijn, tijd om terug naar Ierland te gaan. Het was raar om Ina in Nederland achter te laten (verderop kan je lezen waarom). Tegelijk zijn we dankbaar voor de mogelijkheid die ze had om te blijven.



In de tijd dat wij in Nederland waren is het werk hier in Ierland gewoon door gegaan. Het laatste weekend in mei is er gevierd dat OM Ierland 15 jaar bestond. Het werd gevierd met een diner voor alle contacten die we hebben zoals, huurbazen, burens, voorgangers en andere mensen die in de afgelopen 15 jaar belangrijk zijn geweest voor OM Ierland. Veel lokale mensen kennen OM maar waren nog nooit op Lacken House geweest, dit was dus een uitgelezen mogelijkheid om meer van ons werk te laten zien. En een mooie mogelijkheid om het Evangelie te delen onder het genot van een kop thee. Op zaterdag was er een open dag voor iedereen die geïnteresseerd is in het werk dat we doen, op zondag was er een dankdienst in een kerk in Dublin.



In de maand juni ging de big-red bus langs basisscholen

en kerken. Elk jaar is er een thema waar een Bijbelverhaal aan gekoppeld wordt en dit jaar was het thema de onderwater-wereld en het Bijbelverhaal van Jona. Dit thema werd verwerkt in de poppenshow, de werkjes, de spelletjes en alle liedjes.



Terug in Ierland had Richard nog een paar dagen om weer te acclimatiseren en daarna is hij weer rustig aan begonnen te werken. Met de vele regen die we hier hebben is het noodzakelijk om alles goed in de verf te hebben. Helaas is daar in de afgelopen jaren niet heel veel aandacht (lees tijd) voor geweest. Maar de komende jaren zal het toch moeten. Daarom is Richard in augustus begonnen met het verven van een gedeelte van het kantoor en aansluitend is hij verder gegaan met het opknappen van twee chalets. Doordat de huidige verflagen niet goed meer zijn betekende dat veel schuurwerk voordat er geveerd kon worden. Maar als het dan klaar is kan het ook weer een paar jaar mee. In de chalets



is ook gelijk de verwarming vernieuwd. We konden in de chalets alleen maar in de zomer-maanden gasten ontvangen omdat het anders gewoon te koud was. Met de nieuwe verwarming kunnen we het hele jaar door gasten ontvangen in de chalets. Dit biedt weer meer



mogelijkheden voor teams om te komen en zo kunnen weer meer kerken geholpen worden. De komende tijd zal Richard bezig gaan met het vervangen van het verwarmingssysteem van het kantoor. In de zomer hebben de beide ketels het begeven. Het begint nu dan ook best koud te worden in de kantoren 's morgens.

Begin september mochten we nieuwe teamleden verwelkomen: 3 Zuid-Koreanen, 4 Amerikanen en 1 Duitser. De eerste 2 weken van september hebben ze een introductie-training gehad en tijdens die periode heeft Irene alle lunches voor hen gekookt. Na de trainingsweken was het weer tijd voor het Nationale Ploughing Championship, waarbij we een team van 13 mensen mochten ontvangen van twee verschillende kerken in Amerika. Beide kerken hebben al eerder teams gezonden om te helpen tijdens deze outreach, ook dit keer waren er bekenden bij. De vriendschappen die zo ontstaan zijn bijzonder, want we zien elkaar maar een keer per jaar. Maar de herkenning die we vinden in Jezus maakt het een bijzondere relatie. Deze mensen komen om Jezus te dienen door Evangelisatie. Irene dient Jezus door voor hen te koken als ze terugkomen na een lange dag in weer en wind. En Richard dient Jezus door te zorgen voor een goed onderkomen voor de teams. Zo kunnen we dienstbaar zijn aan de verspreiding van het Evangelie, dé reden waarom we hier in Ierland zijn!



En nu is het normale leven weer begonnen. Op 29 augustus was Gerard zijn eerste schooldag op het voortgezet onderwijs! Een dag later was het Ina haar beurt en 2 dagen later die van Willemijn.

We vinden het fijn om ook van u/jou te horen hoe het gaat!

Hartelijke groet uit Ierland van Richard, Irene, Ina, Gerard en Willemijn

Deze zomer ben ik drie maanden naar Nederland geweest. In mei ben ik naar het familieweekend geweest wat heel erg leuk en gezellig was.

Daarna heb ik zes weken gewerkt bij een aardbeienkwekerij. Ik moest elke ochtend om 6:30 opstaan om vervolgens 12 km. te fietsen zodat ik om 8 uur kon beginnen met werken. Het waren hele leuke en gezellige weken. Ik heb veel nieuwe mensen leren kennen en ook héél veel gelachen. In die zes weken was ik mijn ouders weekend-kind 😊.



Na die zes weken zijn we als familie een hele week met elkaar in Amersfoort geweest. Het was wel heel erg fijn om eventjes met z'n allen alleen te zijn.

Toen zij op dinsdag weer terug naar Ierland gingen, ben ik nog twee dagen bij opa en oma geweest. Ik ben samen met hen naar de Spakenburgse braderie geweest en heb toen gelijk wat Nederlandse cadeautjes gekocht!

Op donderdag ging ik naar Teenstreet in Duistland. Teenstreet is een event van OM voor tieners. Eerst moest ik 8 uur in een bus zitten, wat best wel (heel erg) saai was. Iedereen die daar komt wordt in groepjes ingedeeld naar kerk of land. Ik had vooraf gevraagd of ik bij de groep 'internationals' mocht aansluiten, wat betekende dat ik in een groepje zat met mensen die ik helemaal niet kende maar wel allemaal kinderen van zendelingen. In het begin was het wel een beetje ongemakkelijk, maar uiteindelijk zijn we allemaal hele goeie vriendinnen geworden. Op Teenstreet heb ik ook wel wat geleerd over God en mezelf. Het thema was 'unshakeable'. Ik vond dit een heel goed thema en het paste ook wel bij mij. Ik had voor de zomer, toen ik nog in Ierland was, best wel wat

twijfel gehad over God en het geloof. Hoor ik er wel ècht bij? Kom ik echt wel in de hemel, of ben ik als christen niet goed genoeg? Op Teenstreet werd ik weer herinnerd aan hoe God er altijd is en hoe Hij altijd voor mij wil zorgen en dat Hij mij altijd ziet. Ik zal altijd bij Zijn familie horen en ik ben Zijn kleine meid. Het was een lange en zware week. Ik heb ook wel leuke dingen gedaan zoals workshops volgen en zwemmen. Ik was na die week echt wel gesloopt. Op de terugweg zat ik in dezelfde bus als vrienden van mij, dus die reis was wel wat minder saai.

Na Teenstreet mocht ik nog twee weken werken op de aardbeienkwekerij en daarna was ik eindelijk vrij. Ik ben een paar dagen in Assen geweest bij Hanna, dat was heel gezellig, en toen was de tijd gekomen om terug te gaan naar Ierland. Het was best wel zenuwslopend om alleen te vliegen (stiekem ook wel cool) en uiteindelijk ben ik veilig aangekomen. Nu ben ik weer teug naar school, dit jaar heb ik onderbouw examens dus dat wordt hard blokken.

Groetjes van Ina

Gebedspunten

Danken voor:

- onze periode in Nederland
- alle zaadjes die gezaaid zijn tijdens de outreaches van de afgelopen periode
- de mogelijkheid van het renoveren van de chalets

Bidden voor:

- alle relaties die we in de afgelopen jaren, persoonlijk en met OM hebben opgebouwd,
- dat we rust nemen wanneer het nodig is
- Gerards eerste jaar op school wat best spannend is!

