

Richard & Irene Ina & Gerard & Willemijn van Opstal



Hallo!

Wat vliegt de tijd, waarschijnlijk omdat het een drukke periode is geweest. Nog even en dan is het alweer zomervakantie (Ina heeft zelfs al vakantie!).

Januari en februari stonden in het teken van de renovatie van de keuken. Het was hard nodig om de keuken te renoveren, hij was verouderd en vanuit het oogpunt van hygiëne was er een hoop te verbeteren. Het was een uitdaging om binnen twee maanden de keuken te strippen en weer opnieuw op te bouwen, zeker omdat we het met twee mensen moesten doen. Maar het resultaat mag er zijn! Een keuken met fatsoenlijk licht, eindelijk een afzuigkap boven het fornuis, en overall tegeltjes. De keuken is ook efficiënter in gericht. Hierdoor is het makkelijker om te koken en alles schoon te houden. Er zijn zelfs mensen die zeggen dat de maaltijden nu ook lekkerder zijn!

Is het nu zo belangrijk dat wij dit hebben gedaan? Als grootkeuken moet je aan bepaalde eisen voldoen om te mogen koken voor grotere groepen. Door de keuken te renoveren kunnen wij dit blijven doen. En zo de mensen die hier komen om te helpen van een goede maaltijd voorzien.



Oude keuken



Nieuwe keuken

Richard: "In maart heb ik van OM de mogelijkheid gekregen om in Duitsland een leiderschapscursus te volgen. In het verleden heb ik wel vaker een leiderschapscursus gevolgd, maar ik heb in de afgelopen twee jaar wel gemerkt dat leiding geven in een christelijke vrijwilligersorganisatie heel anders is dan leidinggeven in de seculiere maatschappij. Ik heb nog nooit zo'n praktische cursus gehad. Alles wat geleerd werd moest gelijk geoefend worden om zo een begin te maken om dingen een gewoonte te laten worden. We hebben dingen geleerd over verschillende manieren van communiceren, motiveren en stimuleren. Christelijk leiderschap, hoe bouw je relaties zowel binnen als buiten de organisatie. Ook een groot deel van de cursus was erop gericht om over jezelf na te denken, wie ben je en waarom doe je wat je doet. Ik ben echt verrijkt terug gekomen en merk dat het niet alleen verandering op de werkvloer brengt maar ook thuis in het gezin. Ik ben dankbaar voor de mogelijkheid die ik heb gekregen om zo nog beter God

en het team hier in Ierland te kunnen dienen.

Half mei hebben we een werkteam vanuit een kerk in Londen gehad op Lacken. Zij hebben samen met mij een kantoor gemaakt voor onze veldleider, ook wel nationaal directeur genoemd. Doordat ons team nog steeds groeit, hebben we behoefte aan nieuwe werkplekken en hij had een plek nodig om vertrouwelijke gesprekken te kunnen voeren. Samen met een aantal van het team is daar een goed begin mee gemaakt. Anderen van het team hebben de woonkamer van Lacken House onder handen genomen en weer anderen hebben het toiletblok een kleurtje gegeven. In de afgelopen weken hebben Irene en ik het kantoor afgemaakt. Op dit moment is het goed weer in Ierland, waar we dan ook dankbaar gebruik van maken: muren herbouwen, gras zaaien, maaien en buitenbanken maken.



Banken maken voor buiten

Eind mei mocht ik samenwerken met twee vrijwilligers die uit Noord-Ierland kwamen. Zij hadden aangegeven graag te willen helpen bij het herstellen van de muren rondom Lacken House. We zijn rijk gezegend met een hele week zon, dit heeft zeker geholpen om de ingang van Lacken House op te knappen. Het is geweldig leuk en bemoedigend om zo wildvreemde mensen te leren kennen en het leven voor een week te delen. Doordat de basis in Jezus Christelijk gelijk is, is het enorm makkelijk om snel diepgaande gesprekken te hebben.

Irene: "Begin maart mochten we de eerste groep van dit jaar ontvangen en ik kon heerlijk koken in een splinternieuwe keuken. De groep bestond uit studenten van een high-school uit Amerika. Zij zijn na twee dagen training naar middelbare scholen gegaan om daar een programma te draaien over Identiteit en gezonde relaties, beide in vriendschappen en dating- relaties. Voor sommige van de studenten was dit hun eerste evangelisatie ervaring en ze wisten niet wat ze moesten verwachten als ze gingen praten over hun geloof met vreemden en dan ook nog in een andere cultuur.



Evangeliseren in Cork

Verder had ik de mogelijkheid om naar Cork te gaan in het zuiden van Ierland. Elk jaar tijdens hun "spring break" komt een groep high school studenten uit Firts Baptist Church in Woodstock USA om op de straten van Cork het evangelie te delen. Ik mocht de catering verzorgen met iemand van Cork Church waar de groep mee samenwerkte, het was een bijzondere ervaring. Niet zo zeer het koken voor een grote groep (± 75), meer de verhalen waar de groep mee terug kwam.

Michell vertelde het volgende over deze trip; *Tijdens mijn high school periode ben ik op 5 mission trips geweest, 2x naar New York, 1x El Salvador, 1x Haiti en nu naar Ierland. Door mijn vorige ervaringen waren mijn verwachtingen hoog, maar ik heb van te voren nooit kunnen geloven dat ik zoveel zou leren, zou groeien als ik heb gedaan in Ierland. Tot nu toe is Ierland de meest geestelijk vermoeiende reis geweest, maar tegelijk ook de meeste geestelijk verrijkende reis. Het constante doel van deze reis was om het Evangelie te verkondigen met wildvreemden op de straten van Cork. Ik weet niet wat jij hier van vindt, maar ik stond nou niet echt te 'springen' bij die gedachte. Maar dat is wat God doet, Hij haalt je uit je comfort zone om je vervolgens ergens te plaatsen waar je zelf nooit voor gekozen zou hebben. Op de tweede dag van onze outreach in Ierland ontmoette ik een medechristen, Francis, ze zei tegen mij: "Stop niet met wat je aan het doen bent, het kan maar zo zijn dat jij*

iemand het enige Evangelie verteld wat hij/zij ooit hoort". Hoe waar is dat? Door middel van het delen op straat in Ierland heb ik geleerd om het evangelie, de mensen en de eeuwigheid serieus te gaan nemen. God heeft me aangemoedigd en uitgedaagd door deze reis door mijn hart te breken voor de mensen die verloren gaan. Hij heeft me laten zien hoe belangrijk het is om Zijn nieuws te delen met iedereen om mij heen en te leven voor Hem tijdens mijn leven. Dat is een les die ik bij mij draag de rest van mijn leven".

We hopen nog meer verhalen met jullie te delen. De komende tijd gaan we die vertalen en op onze website zetten.



Met de kinderen gaat het goed. Ina heeft dus al vakantie sinds 2 juni en Gerard en Willemijn hebben aan het eind van deze maand vakantie en zijn dan ook tot 1 september vrij. Eind mei mocht Ina namens het Spikebal team van school een sport award in ontvangst nemen. Dat was een hele gebeurtenis, vanuit de overkoepelende school organisatie waren verschillende mensen en teams genomineerd voor deze awards. De avond was half in het Iers en half in het Engels dus we hebben er letterlijk maar de helft van meegekregen 😊.

De eerste 2 weken van Juli hebben we Impact Ireland, we mogen dit jaar 33(!) deelnemers ontvangen op Lacken House. We hebben 8 teams die we uit mogen zenden naar kerken om daar het Evangelie te delen. Willen jullie mee bidden voor alle voorbereidingen?

Dank jullie wel voor het meeleven en bidden.

Richard & Irene & Ina & Gerard & Willemijn

Gebedspunten

Danken voor:

- de nieuwe keuken
- de leiderschapscursus waar Richard heen mocht gaan
- de vrijwilligers die kwamen helpen met de muur
- de outreach in Cork
- de deelnemers voor Impact Ireland

Bidden voor:

- alle zaadjes die geplant zijn tijdens alle outreaches van de afgelopen tijd
- de laatste schoolweken en rust tijdens de vakantie
- voor de voorbereidingen van Impact Ireland
- voor Impact Ireland
- voor nieuwe teamleden die nog druk bezig zijn met de laatste voorbereidingen



Het TFT: Marten van Dijken, Anita Krugger, Wietske Nienhuis, Andries Nijenhuis, Gonda Schmohl, Peter Uringa . Voor info. mail naar: omireneenrichard@gmail.com.