



Troost, troost mijn volk, zegt jullie God.
Spreek Jeruzalem moed in. (Jesaja 40: 1,2a)



Esther en Albert Knoester in Israël

Land van verleden, heden en toekomst

NIEUWSBRIEF, mei 2016

**Lieve familie, vrienden,
broeders en zusters,**

"Zie, Ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Zult u er geen acht opslaan? Ja, Ik zal een weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de wildernis". Jesaja 40.

iets nieuws

Al langere tijd hadden we een visie en plannen om meer naar buiten te treden in onze omgeving. En om zo, naast het "bestaande", ook iets nieuws te beginnen.

De afgelopen maanden kwamen verschillende dingen "bij elkaar" die ons doen geloven, dat God nieuwe dingen aan het uitwerken is.

We vragen u, met ons mee te **bidden**, voor verdere concretisering en invulling van de plannen. Een volgende nieuwsbrief hopen we daar concreet op in te gaan. We zien uit dat de Here de deuren zal openen, opdat Zijn Koninkrijk in Dimona hierdoor verder gebouwd zal worden. En dat ook door dit project Joodse mensen de Weg naar de Bron van Levend Water, Jezus, mogen vinden!

Nachalat Yeshua

Door het veelzijdige werk in de diverse (sub)culturen is ons werk nooit saai! Zo ben ik de Branche-coördinator. Samen met Esther, mogen we het Hebreeuwse team aansturen. Er is een echtpaar uit Duitsland die op dit moment taalstudie doet in Jeruzalem. We adviseren, bemoedigen, en bidden voor elkaar. Om zo te ontdekken wat en waar hun plek in het team zal zijn na hun taalstudie. Daardoor zijn we met regelmaat in Jeruzalem te vinden.

Het werk als oudste in de gemeente in Beersheva geeft mij veel voldoening. Het past bij mij om mee te denken en plannen uit te werken tot opbouw van de gemeente.

De afgelopen weken heb ik samen met de voorganger en een paar andere broeders, onderwijs gegeven vanuit de brieven aan de 7 Gemeenten uit het boek Openbaring. De komende tijd starten we een serie preken over het gebed. Ik vind het belangrijk de preken en Bijbelstudies in het Hebreeuws goed voor te bereiden. Telkens weer ontdek je mooie dingen door het lezen van de tekst in de grondtaal van de Bijbel. Alles om de gemeente op te bouwen en toe te rusten. Ook in dat stukje werk mogen we samen werken met anderen, en onze eigen accenten leggen. Verder is er gebrek aan goede pastorale zorg. Met onze ervaringen uit Nederland kunnen we ons steentje daarin bijdragen. Wilt u ook **bidden** voor deze Gemeente?



Contacten

We kunnen echt zeggen dat we nu in de stad "ingeburgerd" zijn. Soms hebben we terloopse, vluchtige contacten onderweg. Maar ook zijn er de langdurige contacten in Dimona. Mensen waar we relaties mee op kunnen bouwen. In die relaties moeten we geworteld zijn en blijven in het Woord van de Levende God. Alleen zo hebben we het gereedschap in handen om met de beweging van Christus de rijkdom van Gods liefde en genade door te geven aan de mensen om ons heen.



Woonadres in Israël

Mesada 10
Dimona

Telefoon

0097286550587

Email: aknoester@cama.nl

<http://albertandesther.blogspot.com/>

ThuisFrontCommissie

Secr.: fam H.P. Vogel
Vlasstraat 4
4311 CR Bruinisse
Tel: 0111-482786
E-mail: hvogel@zeelandnet.nl

Giften rek: IBAN

NL76ABNA0484674048

BIC = ABNANL2A

**t.n.v. CAMA-zending te
Driebergen,
o.v.v. Gemeentewerk
Israël.**



Daarbij is het gebed de motor, laten we **bidden** voor het joodse volk dat God de bedekking wegneemt en ze Jezus zullen vinden als de Weg, de Waarheid en het Leven. (Joh 14:6).

Bijbelkring

We zijn dankbaar voor onze wekelijkse Bijbelkring aan huis en mogen zien dat het Woord zijn werk doet in de levens van mensen. Daarbij is het Woord van de Apostel Paulus onze leidraad als hij schrijft: "Houdt vrede onder elkander, wijst de ongeregelde terecht, beurt de kleinmoedigen op, komt op voor de zwakken, hebt geduld met allen".

Shalom

Kent u Shalom nog, waar we over schreven in onze vorige nieuwsbrieven? We mochten de afgelopen Sederavond bij hem en zijn gezin doorbrengen. Ook zijn schoonvader was er bij, een orthodoxe man. En ook de vrouw van Shalom is een orthodoxe vrouw. Shalom had er al jaren naar uitgezien om ons uit te nodigen. En nu was dat moment aangebroken. Drie jaar geleden werd er bij hem longkanker geconstateerd. De dokters gaven hem nog twee jaar te leven. We zijn inmiddels drie jaar verder! Nog niet zo lang geleden kreeg hij een tweede hartinfarct. Hij wacht nu op een operatie na de Pesach.



Zijn vertrouwen in Zijn Messias bemoedigd en versterkt ons geloof! Hij is altijd optimistisch en dankt God in en voor alles, zelfs in zijn ziekzijn. Hij klampt zich aan God en Zijn Woord vast!

Tijdens de Sedermaaltijd is het altijd de gewoonte om 4 glazen sapwijn te drinken. Het was een bijzonder moment toen Shalom de eerste beker wijn omhooghield, en zei, dat elke beker eigenlijk heenwijst naar dat wat de Here Jezus heeft gedaan. Zijn verlangen is om zijn eigen broeders naar het vlees te betuigen dat Jezus de Christus, de Messias is. Hij zei: "De Here Jezus komt spoedig terug, nu is het tijd om te werken voordat de nacht aanbreekt".

Wij willen u vragen om voor onze joodse broeder te (blijven) bidden. Dat hij "niet zal sterven, maar zal leven, om de grote daden des Heren te verkondigen".



Sederavond

Verlof

We naderen langzamerhand ons (werk)verlof. Dit jaar hopen we te verblijven in Klaaswaal. We kunnen daar van iemand een huis huren, speciaal voor zendingen. Het ligt v.w.b onze families lekker centraal. Precies een half uur van onze beide moeders vandaan. U zult begrijpen dat we hier ontzettend blij mee zijn, en zien het als een voorziening van onze Vader in de Hemel. Hij weet wat we nodig hebben. We zien er best wel weer naar uit om even wat "bij te tanken": familie te ontmoeten, en gewoon lekker ontspannen dingen te doen.

Zoals gewoonlijk hoopt Albert weer op verschillende plaatsen in het land op zondag te (s)preken. We zien er naar uit om jou/u daar te ontmoeten. 3 juli in Sliedrecht; 10 juli in Assen; 17 juli in Stellendam; 20 juli in Roermond (Woensdag); 24 juli in Boskoop; 31 juli in Doorn; 7 Augustus in Vlaardingen; 14 Augustus in Oudewater; 21 Augustus in s'Gravendeel. Dit alles zo de Here wil en wij leven.

Dank u wel

We danken God voor al jullie liefde en steun in gebed en op financieel gebied! Moge God jullie rijkelijk zegenen! We wensen u/jullie Zijn eindeloze genade en liefde, Zijn trouw en nabijheid toe in alles! Laat geen dag verloren gaan om die liefde van Christus beter te leren kennen, die alle kennis te boven gaat, opdat u geheel vervuld wordt van de volheid van God! Efeze 3:19.

Een liefdevolle groet van uw Albert en Esther. Shalom en Lehitraoth!