

Ina & Gerard & Willemijn van Opstal in Ierland



Hoi iedereen,

Deze keer is de nieuwsbrief gemaakt door ons, Willemijn, Gerard en Ina. We willen jullie graag een kijkje geven in ons leven in Ierland.

Willemijn vertelt:



'Afgelopen herfst vakantie zijn we met z'n allen naar Wales en Birmingham geweest. Het was echt heel erg leuk. Papa en mama kenden mensen daar en we sliepen daar ook. Het waren echt heel aardige mensen, hun namen waren Paul en Paulien. Ik heb daar ook een heel aardig meisje ontmoet en we zijn hele goede vriendinnen geworden. Haar naam is Marith.

In de kerstvakantie zijn we met de zondagschool langs bejaardenhuizen gegaan om kerstliedjes te zingen. Toen we weer naar school moesten in januari kwamen opa en oma vanuit Nederland. Het was echt heel erg gezellig. Op 9 januari vierden we mama's verjaardag. Ons verjaardagscadeau voor haar was een Amish kookboek.

In februari heb ik samen met mama gekookt voor een groep. Het was heel erg gezellig maar het was wel een stuk moeilijker om te koken want papa was mama's keuken aan het verbouwen.

Ik heb laatst een Feis(danswedstijd) van Iers dansen gehad. Ik heb 2 medailles gekregen omdat ik 14de ben geworden in de competitie! Opa en oma van Rijn zijn ook geweest en toen hebben we opa zijn verjaardag nog gevierd en zijn we wezen bowlen en ik had bijna gewonnen maar papa was nog iets beter'.

Gerard aan het woord:

'Sinds de laatste nieuwsbrief is er alweer heel veel gebeurd! Eerst ben ik op zomerkamp geweest, dit was super vet!!! In het najaar heb ik veel geholpen op de boerderij van Pat (onze huisbaas, zie foto's). In de herfstvakantie zijn we naar Cardiff in Wales en Birmingham in Engeland geweest met de boot. Ruim 3 uur varen, dat was wel lang, gelukkig was er een speel gedeelte en heb ik een vriendje gevonden op de boot. Ik weet alleen niet meer hoe hij heet ☺. In Wales heb ik een cd gekregen voor mijn verjaardag met allemaal liedjes in het Welsh. Er is één liedje dat ik al bijna helemaal mee kan zingen. Het gaat over muziekinstrumenten.





Met kerst gingen we weer liedjes zingen bij oude mensen. Ik vond het zingen wel leuk, maar we moesten als engelen verkleed en dat vond ik stom! Op de dag dat wij weer naar school moesten na de kerstvakantie zijn opa en oma van Opstal geweest en toen we voorjaarsvakantie kregen kwamen opa en oma van Rijn, dat was allemaal gezellig.

Op school gaat het goed. Ik leer nu ook Duits op school en dat kan ik dan oefenen in de kerk, want daar is Shirin en die komt uit Duitsland. Ik ben ook alweer begonnen met hurling en heb mijn eerste wedstrijd alweer gespeeld'.

Ina

'Met kerst ben ik met een paar anderen van de jeugd en de kinderen van de zondagschool langs bejaardenhuizen gegaan. Als jeugd deden wij een mime op het liedje 'Mary did you know?' In januari kwamen opa en oma van Opstal langs. Dat was heel erg gezellig ☺. Een week nadat we terug waren van de kerstvakantie, moesten we op school vakken kiezen. We kregen ongeveer een week om vakken te kiezen. Dat was voor mij aardig moeilijk want ik ben echt vreselijk in kiezen. Gelukkig heb ik kunnen kiezen: geschiedenis, metaalbewerking, tekenen/handarbeid en technisch tekenen. De laatste week van januari was het de nationale wiskunde week op school. Op woensdag hadden wij een quiz in de klas en de top 5 zou doorgaan naar de Eerstejaars Quiz. Ik zat bij de top 5 en dus hadden wij op vrijdag een grote quiz en ik ben eerste geworden!!!

Ik heb het hier op school best wel naar m'n zin. Ik heb veel vrienden, en het is dus ook altijd gezellig. School is hier echt wel anders dan in Nederland. Vaste schooltijden, geen tassen in de gang, iedereen in uniform en het meest geweldige is dat ze hier van die supergrote kluisjes hebt zoals je die in die Amerikaanse films ziet ☺. Het systeem is hier ook wel anders. In Nederland heb je het vwo, havo, kader etc. Hier in Ierland kennen ze dat niet. Na het 1^{ste} jaar wordt er besloten of je in bepaalde vakken hoger level of normaal level doet, voor de rest heeft iedereen hetzelfde level. Elke zaterdag ga ik naar een jeugdclub van een kerk, een soort van vereniging. We doen er spelletjes en natuurlijk lezen we de Bijbel. Momenteel zijn we bezig met mensen uit de Bijbel te bestuderen, we hebben Esther en Ruth gedaan. Ik doe ook een Bijbelcursus samen met Mayke, een Nederlandse die ook voor OM werkt. Ik ben ook al weer begonnen met camogie voor school en voor de club. We hebben de afgelopen wedstrijden verloren maar, onze tijd komt nog wel...(hoop ik☺)'.



Van het TFT: Zoals u hebt kunnen lezen is Gerard afgelopen zomer naar een 'super-vet' zomerkamp geweest en ook Ina is daar geweest. Het is een Bijbel-kamp waar voornamelijk Ierse kinderen en tieners elkaar kunnen ontmoeten. Dit is voor hen heel belangrijk en bemoedigend, omdat er weinig Christenen zijn in Ierland. De kerken zijn vaak heel klein en liggen ver uit elkaar, daardoor lijkt het voor kinderen en tieners alsof zij zo'n beetje de enige gelovige zijn in hun omgeving. Ina, Gerard en Willemijn zouden graag komende zomer weer naar dit kamp gaan, om te groeien in hun geloof, alleen voor drie kinderen is dit best prijzig. Zou u willen overwegen om hen hierin te steunen door een financiële bijdrage over te maken? Dit kunt u doen via Operatie Mobilisatie, IBAN NL13RABO 0114232938, t.n.v. Van Opstal-zomerkamp kinderen. Alvast hartelijk bedankt voor uw betrokkenheid!