



Troost, troost mijn volk, zegt jullie God.  
Spreek Jeruzalem moed in. (Jesaja 40: 1,2a)



# Esther en Albert Knoester in Israël

Land van verleden, heden en toekomst

## NIEUWSBRIEF, november 2015

### Lieve familie, vrienden, broeders en zusters,

In deze nieuwsbrief nemen we u graag mee in een aantal korte verhalen uit ons leven en onze bediening in Dimona over de afgelopen weken na onze verlofperiode.

#### Het werk gaat door

De verlofperiode heeft altijd twee kanten. Aan de ene kant is het goed om een poosje het werk "achter je te laten." Aan de andere kant geeft het ook weer wat zorg omdat er bij onze afwezigheid 2 maanden lang geen bijeenkomsten bij ons thuis worden gehouden. Zeker voor hen die pas tot geloof zijn gekomen kan dat moeilijk zijn. Maar wat is het dan fijn, om te ontdekken dat men zich ook in die tijd vast gehouden weet door (het Woord van) God Zelf. Dat geldt ook voor de man die we dit jaar mochten dopen. Hij vertelde ons dat hij juist in onze verlofperiode een moeilijke tijd doormaakt, ook in zijn gezin. Maar de Bijbelstudies die we voordat we met verlof gingen hebben gehouden, heeft hem kracht gegeven en hem er doorheen geholpen. Hij vertelde ons: "De Here heeft mij vastgehouden, net zoals Hij deed met Habakuk. Midden in de moeiten kon ik het toch zeggen: Al zou alles mij tegenlopen, *toch* zal ik mij verheugen in de God van mijn heil". Nou, dat bemoedigde ons erg. Het deed ons direct denken aan de belofte van Jesaja: "*Mijn woord, zal doen, hetgeen Mij behaagt*" (Jes.55:11).

Een jonge vader, die o.a. door zijn studie geschiedenis tot geloof is gekomen, is nu erg geïnteresseerd in de vroege Kerk-geschiedenis. Deze jongeman heeft een enorme honger naar het Woord van God. En we staan verbaasd over zijn kennis van het Nieuwe Testament, hoewel hij nog maar zo kort het Nieuwe Testament leest. Hij vertelde ons deze maand dat hij na zijn studie geschiedenis, ook graag naar een Bijbelschool zou willen. Is hij misschien één van de toekomstige Messiaanse leiders, waar we al zolang naar op zoek zijn en voor bidden?

Een nieuw geslacht dient zich aan. Voor het eerst mochten we in Dimona een baby

opdragen in de "gemeente". Teken van Gods trouw dat Hij doorgaat in de geslachten. Zoals het verwoordt staat in de berijmde Psalm 105: 't Verbond met Abraham, Zijn vriend, Bevestigt Hij van kind tot kind."



#### Ook Hebreeuws sprekend

Soms is het goed, om een tijd te nemen van evalueren. En de vragen te stellen: doen we nog waarvoor we zijn geroepen? Moet er iets veranderen? Al jaren hebben we op donderdag onze wekelijkse Bijbelkring, bestaande uit grotendeels Russisch sprekende deelnemers. Naast hen zijn er ook die alleen de Hebreeuwse taal spreken. De sfeer onderling is goed, ondanks de cultuur-en taalverschillen. Toch voelden we dat het goed zou zijn om naast deze samenkomsten ook iets te doen voor (alleen) de Hebreeuws-sprekende mensen. Zij hebben een Joods (orthodoxe) achtergrond, met hun eigen vragen en uitdagingen.



#### Woonadres in Israël

Mesada 10  
Dimona

#### Telefoon

0097286550587

Email: [aknoester@cama.nl](mailto:aknoester@cama.nl)

<http://albertandesther.blogspot.com/>

#### ThuisFrontCommissie

Secr.: fam H.P. Vogel  
Vlasstraat 4  
4311 CR Bruinisse  
Tel: 0111-482786  
E-mail: [hvogel@zeelandnet.nl](mailto:hvogel@zeelandnet.nl)

**Giften rek: IBAN**  
NL76ABNA0484674048

**BIC = ABNANL2A**

**t.n.v. CAMA-zending te Driebergen, o.v.v. Gemeentewerk Israël.**



Zo waren we in staat om twee echte sabra's (= joden) die in Israël geboren zijn aan elkaar te verbinden. Deze twee zijn op een héél wonderlijke wijze in ons leven gekomen en kenden elkaar nog niet. Regelmatig ontmoeten zij elkaar nu hier bij ons thuis om samen Bijbelstudie te doen. De sfeer van deze samenkomsten is een hele andere dan die van de donderdagavonden. Ze scherpen elkaar aan en hebben veel steun aan elkaar. Mooi dat we zo ook een verbindende schakel mogen zijn.

#### **Onze betrokkenheid bij de Messiaanse gemeente**

Toen wij in 2008 werden uitgezonden was o.a. één van onze taken "Messiaanse gemeenten" ondersteunen in hun verantwoordelijkheid om de "verloren schapen" van het huis van Israël in aanraking te brengen met de blijde boodschap. Sinds 2010 mochten we in Dimona starten. Vanaf die tijd zijn we ook verbonden aan de Hebreeuws sprekende gemeente "Nachalat Yeshua" in Beersheva. "Nachalat Yeshua" betekent "Erfdeel van Jezus" Hij is ons Erfdeel, en wij zijn Zijn Erfdeel.



*Banier zoals afgebeeld in de gemeente van Beersheva.*

Regelmatig werd ik de afgelopen jaren gevraagd om op Sabbat de samenkomst in Beersheva te leiden en te preken. En van het één komt het ander. Zo werd ik anderhalf jaar geleden gevraagd na te denken over mijn taak als eventueel oudste in deze gemeente. Naast de voorganger (Howard) heeft de gemeente in Beersheva slechts één oudste (Olavi). Olavi heeft aan de wieg van de gemeente gestaan, en heeft meer dan 40 jaar de gemeente als oudste gediend. Samen met zijn vrouw Esther arriveerde hij in 1959 in Beersheva, en begonnen daar het "Woord te zaaien." Dit kreeg een vervolg in 1972. Toen stichtte zij de eerste Evangelische Messiaanse gemeente in Beersheva sinds 2000 jaar. En dan te bedenken dat het de stad is waar Abraham en Izaak ongeveer 3900 jaar geleden leefden.

Olavi is inmiddels 82 jaar en het is daarom voor hem tijd zijn taak als oudste te beëindigen. De voorganger Howard en Olavi baden al meer dan een jaar wie hem op zou kunnen opvolgen. Zij vertelden dat steeds mijn naam naar voren kwam. We hebben er over gesproken en gebeden en in vertrouwen hebben wij (Albert en Esther) de stap genomen en de roeping aanvaard. We zien het ook als een bevestiging van onze roeping waarmee we ruim 7 jaar geleden uitgezonden zijn. Het is een

vreugde om samen als jood en niet-jood de gemeente te mogen dienen met Christus als Hoofd. We zien het als een uitdaging en een verantwoordelijkheid. Het is een groot voorrecht middels een "gedeeld leiderschap" (van jood en niet-jood) leiding te mogen geven aan de grootste Messiaanse gemeente in de Negev.



*Op zaterdag 10 oktober 2015 ben ik als oudste van de Nachalat Yeshua gemeente te Beersheva ingezegend door Olavi (links) en Howard (rechts).*

#### **Wilt u met ons danken en bidden?**

- voor de zegeningen van het afgelopen jaar. Gods leiding in de te nemen beslissingen
- voor het nieuwe leven
- dat Het Woord dat iedere week uitgaat, het zaad dat gestrooid wordt, vrucht zal dragen tot eer van God
- dat de gelovigen groeien in kennis van het Woord en in hun relatie met Jezus. En dat dit ook z'n uitwerking zal hebben in hun/onze omgeving
- voor de twee nieuwe dopelingen van onze groep dat ze Gods wil voor hun leven mogen verstaan en een getuige mogen zijn voor hun familie
- dat God mensen vrijzet van banden van religie, en ze in relatie gaan leren leven. Dat ze het verschil gaan zien en ervaren. En daarin denken we speciaal aan S., Y. en M. dat God zich in Zijn liefde en genade zal openbaren aan hen en vele anderen
- voor heldere communicatie en het werkelijke verstaan en begrijpen van elkaar, de taal en de cultuur vormt vaak een barrière
- gebed voor mijn nieuwe taak als oudste. Dat ik met wijsheid en onderscheiding mijn taak mag uitvoeren
- voor onze gezondheid, we zijn beiden behoorlijk ziek geweest. We beseffen weer wat een voorrecht het is om gezond te zijn
- Bid voor de vrede van Jeruzalem!

Hartelijk dank voor uw trouwe voorbede en liefdegaven. God zegene u rijkelijk hiervoor! Zij maken het mogelijk voor ons, om het joodse volk te blijven ondersteunen, te troosten en tot jaloersheid te wekken. We gaan namens u door met uitdelen, opbouwen, versterken en bemoedigen in Zijn kracht. Met jullie verbonden in de Liefde van de Vader en Jeshua de Messias van Israël!

**Albert en Esther**