

Nieuwsbrief 24 januari 2023 Eeke's reis met Mercy Ships

Hallo supporters

Nog 40 dagen dan mag ik als kinderverpleegkundige op de Global Mercy in Senegal dienen!!

Het gaat nu best snel. Maar dat mag ook wel een keer. Ik ben er al een jaar mee bezig. Hoewel dat helemaal niet gek is, velen doen er 1.5 jaar over. Nooit gedacht dat er zoveel bij komt kijken. Ik dacht: ik ga naar Afrika, daar heb je niet zoveel regeltjes, maar ik was vergeten dat ik dan eerst "langs Amerika moet". Ik moet ook nog flink aan de bak qua leren. Ja ook daar hebben ze een LMS (Leer Management Systeem). 😞



Ik heb inmiddels een vlucht geboekt. Of beter: gereserveerd. Bij een reisorganisatie die bekend is met Mercy Ships. Ik heb een Zeelieden ticket. Leuk: ik mag mezelf naast kinderverpleegkundige, nu ook een "zeelied" noemen (grapje, maar zeeman of zee-vrouw klinkt ook niet 😊). Daarnaast is het een flexibel ticket. Dat betekent dat het geschikt is om nog te wijzigen op het laatste moment. En dat is ook wel nodig. Ik heb gehoord dat het schip nog niet klaar is. Ze doen er alles aan om het voor 20 februari af te ronden, maar dat wordt nog een hele klus. Ze hebben extra technici ingevlogen om de boel op tijd af te ronden. Wat het extra lastig maakt is dat er een grote computerstoring is op het hoofdkantoor in Texas, waardoor de communicatie moeilijk is. Ik heb bv. als 2 weken geen nieuws vanuit Amerika en is er nog geen bankaccount. Maar gelukkig had ik wel een "go" om een ticket te regelen. Maar verder is het dus afwachten. En kunnen we alleen maar bidden dat het allemaal snel opgelost wordt en het schip vanaf 20 februari in Senegal kan beginnen met de operaties in Senegal. En dat ik 5 maart kan vertrekken. Gelukkig is het personeel in Nederland heel behulpzaam.

Als het 'bankaccount' er is dan laat ik jullie het weten. Dank voor ieder die de gift al over gemaakt heeft op mijn bankrekening of contant. Zo kan ik de ticket al wel (deels) betalen. Ondertussen probeer ik nog een mogelijkheid te vinden om de giften via de kerk te laten verlopen (is nl ook een ANBI stichting 😊)



Afgelopen zaterdag, 21 januari was er een Zangworkshop. In een klein kerkje, midden op de Veluwe kregen we zangles van mezzo sopraan Maria den Hertog. Wat was het prachtig. Maria: dank je wel dat je dit mogelijk maakte! Je doet het zo leuk! Wat hebben we een mooie middag gehad.

De opbrengst was ook prachtig: weer 450 euro erbij!

18 januari was ik op het kantoor van Mercy Ships in Rotterdam. Fijn om wat mensen te ontmoeten van de organisatie. En ook een aantal mensen die binnenkort worden uitgezonden. Ze vertelden dat wij de ambassadeurs zijn van Mercy Ships. En zo voelt het ook. Het gaat al lang niet meer om mijn reis alleen.

Hier nog weer een reminder voor de workshops waar je voor op kunt geven, of die je iemand cadeau kunt doen 😊

31 januari Workshopavond

Zangworkshop m.m.v. Gospelkoor El Elohim

Daarnaast creatieve workshop omslagdoek haken

Je kunt natuurlijk ook alleen komen luisteren of kijken 😊

Info over Mercy Ships en verkoop spulletjes/ kaarten/ koekjes/ cake e.d.

Tijdens deze workshop zal ik ook wat meer vertellen over Mercy Ships en kunnen verschillende dingen verkocht/ gekocht worden. Dus als je wat wil maken en/of weggeven, dan hoor ik het graag!

Opbrengst is natuurlijk voor (mijn reis met) Mercy Ships. Hier nog weer een reminder voor de workshops waar je je voor op kunt geven, of die je iemand cadeau kunt doen 😊

Hieronder meer informatie over de workshop. *Doorgeven wordt op prijs gesteld!*

Lieve groet, Eeke Deelstra

ejdeelstra@gmail.com 06-40992035

Bankrekeningnummer NL 43ABNA0498725383 t.n.v. EJ Deelstra o.v.v. gift Mercy Ships



Benefit workshopavond

Met medewerking van **GOSPELKOOR EL ELHOHIM**
en creatieve duizendpoot **BARBARA DAM**
en verkoop door **RECYCLING MATTIES**



Datum: 31 januari 2023

Tijd: 19:30 – 22:00

Plaats: Markehuus, Scharmbarg 35 Assen



Kosten: 15 euro, inclusief koffie, thee

Heb je altijd al eens beter te willen leren zingen of een keertje willen luisteren naar het koor El Elohim? Dan is dit je kans!

El Elohim helpt op deze manier mij in mijn missie met Mercy Ships . In maart hoop ik voor 2 maanden naar Senegal te gaan om als kinderverpleegkundige op dit schip te werken. Zo wil ik een steentje bijdragen aan de gratis, levens veranderende operaties voor de allerarmsten.

Ook kun je meedoen met een creatieve workshop. Barbara Dam laat je zien hoe je een omslagdoek kunt haken. Deze workshop is voor zowel beginners als gevorderden leuk. Daarnaast zal Barbara ook andere handgemaakte producten verkopen. Ook kun je van die producten 'bouwpakketjes' kopen, zodat je thuis aan de slag kunt.

Tijdens de avond zal ik kort wat vertellen over Mercy Ships. En verder is er info beschikbaar. Ook kunnen er dingen gekocht/ verkocht worden. Dus als je wat wil maken en/of weggeven, dan hoor ik het graag! Opbrengst is natuurlijk voor (mijn reis met) Mercy Ships!

Geef je dus op voor een van deze workshops en maak deze droom waar!

Thanx!

Eeke Deelstra

Opgave en vragen: ejdeelstra@gmail.com 06-40992035



Wat je voor de minsten doet, dat doe je voor Mij. Mattheus 25:35-40

