



## Nieuwsbrief 16 februari 2023 Eeke's reis met Mercy Ships

Hallo supporters

Nog maar 2!! weekjes dan mag ik als kinderverpleegkundige op de Global Mercy in Senegal dienen!! Ik heb er heel veel zin in!



Het was en is nog steeds niet helemaal zeker dat ik dan ga, maar ik mag ondertussen gewoon bezig met de voorbereidingen. Ik ben er achter gekomen dat ik toch wel heel graag wil weten waar ik aan toe ben en dus nog wel heel wat mag oefenen in LOSLATEN 😊

De grote computerstoring duurt al 5 weken, wat ervoor heeft gezorgd dat ook de planning binnen Mercy Ships en het technisch klaar maken van het schip, vertraging heeft opgelopen. Maar het schip is klaar en is, iets verlaat, 10 februari de haven uit gevaren en 14 februari aangekomen in Dakar. Ze hebben heel hard gewerkt en hebben alles kunnen beperken tot slechts 1 week vertraging. Dit weet ik omdat ik contact heb met een Nederlandse verpleegkundige op het schip (wat ook wel heel fijn is, dat ik alvast iemand ken daar). Verder krijg ik nog steeds weinig tot geen nieuwe informatie. Gelukkig zijn er wel mensen op het kantoor in Rotterdam die meedenken. Maar uiteindelijk doen die niet de planning. Daarvoor ben ik toch echt aangewezen op Texas. Intranet ligt er nog steeds uit en alle mailverkeer ging via dat platform. Nu heb ik een mailadres van de coördinator. "Ah fijn" dacht ik, dus direct gemaild. Helaas voor deze control freak heeft ze nog niet gereageerd. Maar joh, ik heb nog 2 weken, dus: LOSLATEN 😊 Als het de bedoeling is, ga ik er heen en komt het vast ook wel goed. Hopelijk staat er een taxi voor me klaar. En anders zal ik er eentje regelen in mijn beste Frans. Ik ben ondertussen naast Engels- de voertaal op het schip, m'n Frans – voertaal in Senegal, aan het oefenen met Duo-Lingo). Zo hoop ik ook persoonlijk te kunnen praten met de patiëntjes i.p.v. alleen via een tolk.

6 maart zullen de eerste operaties op het schip worden uitgevoerd, zei mijn aanstaande nieuwe collega. Dus als ik 5 maart aankom, ben ik er vanaf het begin bij. Normaal gesproken moet ik ook nog E-learnings doen, maar ook dat lukt niet omdat het Intranet nog plat ligt. Gelukkig doe ik werk wat ik ken, dus dat geeft me totaal geen stress. Heerlijk.

Ook het 'bankaccount', mijn persoonlijke bankrekening (en tevens ANBI nummer) bij Mercy Ships, is dus nog niet rond. Zodra het bekend is laat ik het jullie weten, maar ik houd er rekening mee dat dat pas is als ik op het schip ben. Dank voor ieder die de gift al over gemaakt heeft op mijn bankrekening of contant. Zo kon ik o.a. het vliegticket al wel betalen.

Als je nog wat via mijn bankrekening wil overmaken, dan graag voor 1 maart, dan hoef ik er net voor en tijdens mijn verblijf op het schip niet zo mee bezig te zijn. Ik hou alles netjes bij in een Excel bestandje, maar voor deze zorgmedewerker geldt dat boekhouden niet een favoriete klus is 😞. Alles wat ik zelf niet nodig heb, geef ik aan Mercy Ships.

Als je wilt weten welk bedrag je ook al weer had toegezegd, laat het even weten, want ik heb het goed bijgehouden 😊 Maar ook als je meer of minder kan missen: alles is goed hè?! Ik weet: het komt uit een goed hart. En alle support is mooi en belangrijk: jullie belangstelling, gebeden, het meedenken en meedoen. Ik ben zo ontzettend dankbaar en ik voel me erg gedragen. Het voelt echt als iets wat we samen doen. Dit was me echt nooit alleen gelukt!

Tot nu toe staat de teller al op E4310,= aan giften. Minus de gemaakte en verwachte kosten (E 2526,=) staat de teller nu al op E 1784,= Thanx a lot!!

26 februari heb ik nog een moment waarop ik in mijn kerk, de Ark in Assen, wat mag vertellen over Mercy Ships en over mijn missie. Dan is er ook nog gelegenheid om wat spulletjes te (ver)kopen. Dus heb je nog wat liggen (kleine dingen die echt goed te verkopen zijn) of wil je wat maken, dan kan je dat voor de dienst inleveren. Bij twijfel mag je natuurlijk ook eerst contact met mij opnemen.

Zo langzamerhand werk ik er naar toe om de nieuwsbrieven alleen maar via de mail te versturen i.p.v. ook via de app. Dat laatste kost mij namelijk veel tijd. Dus mijn verzoek: als je de nieuwsbrieven wil blijven ontvangen dan graag even je mailadres doorgeven ( voor zover je het nog niet al via de mail krijgt natuurlijk 😊 )

Lieve groet,

Eeke Deelstra

[eideelstra@gmail.com](mailto:eideelstra@gmail.com) 06-40992035

Bankrekeningnummer NL 43ABNA0498725383 t.n.v. EJ Deelstra o.v.v. gift Mercy Ships



*Wat je voor de minsten doet, dat doe je voor Mij. Mattheus 25:35-40*